



Årets rytter 2016 - Niels-Kristian Balle

Niels-Kristian Balle er en meget social person, der gerne taler med alle - også de nye. Og han indskrænker sig ikke kun til at tale om cykling, men taler også gerne om kultur og bygningskunst. Han er gæv og han er hjælpsom. Årets Rytter 2016 gør også en del for at sætte sig ind i de mere tekniske detaljer omkring brugen af GPS og har hjulpet mange med ruteplanlægningen.

Niels-Kristian er også en god ambassadør for ARD, der gerne fortæller om klubben og vores brevet'er til kolleger og andre interesserede. Cykelmæssigt er han rigtig god til de lange stræk, hvor han heller ikke er bange for at tage lange føringer. Og der skal heller ikke meget, til for at han kan få gang i en samtale undervejs.

Han blev også kendt for sin sociale indstilling, da han måtte udgå under PBP i 2015 pga. sygdom på vej mod Brest. Men i stedet for at sidde og have medlidenhed med sig selv, ventede han på dem, han havde lovet at følges med. Og da de kom tilbage fra Brest, kørte han sammen med dem tilbage til Paris.

Så alt i alt må det siges, at Årets Rytter opfylder de værdier, der prioriteres højt i ARD og han således er en værdig modtager af titlen.

Hvornår og hvordan startede din cykel-karriere?

Jeg har egentlig altid cyklet. I 80'erne, da jeg studerede i Århus tog jeg gerne cyklen, når mine forældre i Vojens skulle besøges. Et enkelt år cyklede jeg med kæresten fra Århus til Middelhavet på 6 uger med telt og fuld opbakning. I dag cykler jeg året rundt de 10 km til arbejde i Hjørring og ellers cykling med gutterne søndag formiddag eller lange ture på egen hånd, og jeg tager fortsat cyklen en gang i mellem til Vojens – 325 km er altid god træning.

I forhold til at cykle langt, så tog det sin begyndelse i 2006, hvor Jens Rom fortalte om, at han næste år skulle cykle PBP for 3. gang. Det tændte mig og foråret 2007 cyklede jeg min første brevet og senere gennemførte jeg PBP.

Hvordan kom du i kontakt med ARD?

Det gjorde jeg via Jens Rom, Jørgen Larsen og Peer Drejer, der alle kommer fra Hirtshals-Hjørring området. De havde alle tre tidligere gennemført PBP og tog i 2007 en flok novicer under vingerne og fik os gennem kvalifikationsbrevet'erne.

Din bedste oplevelse på cykel?

Det er de landskabelige oplevelser, og særligt en cykeltur syd for Uzes i Sydfrankrig, hvor floden Garde blev krydset, eller min første tur op ad Mont Ventoux står stærkt i erindringen. Men også SBS 2013 og PBP 2011, ja så også lige min tur til PBP 2015, hvor jeg på 6 dage cykle fra Nordjylland til Paris helt selv og med henblik på en god gang træning og ikke mindst en fed oplevelse.

Din værste oplevelse på cykel?

Det er uden tvivl PBP 2007. Første gang udover 600 km i forfærdeligt vejr. Efter at jeg var kommet hjem var det en tur til lægen for at få styr på skaderne. Jeg skulle pleje en akillessene og en overklemt nerve i højre hånd. Akillessenen tog et par uger og nerven tog 4 måneder, hvor jeg bl.a. ikke havde kræfter til at klippe negle på venstre hånd. Under vejs var jeg et par gange ved at give op, men fortsatte, da jeg heller ikke havde resurserne til at finde ud af, hvordan jeg kom retur til Paris. Men med god hjælp undervejs af danske ryttere samt rigtig god hjælp af danskere i Montagne au Perche så gik det.

Fremtidige planer?

I år et det 4 uger i Sydfrankrig med intens træning, herefter en brevet-serie og så SBS i sensommeren.