

Årets rytter 2013 er lidt udsædvanligt ikke en gammel, garvet rytter, men en ung, garvet rytter. Årets rytter er kendt som en flink - nogen gange en lidt fræk - person, der som regel har et smil på læben og gerne giver en hjælpende hånd hvor han kan.

De af jer, der måske ikke kender ham personligt, kender ham måske alligevel gennem hans beretninger, for han er flink til at delagtiggøre os andre i sine oplevelser på de lange brevet'er i udlandet, som han har kørt en del af.

Hvornår og hvordan startede din cykel-karriere?

Jeg startede på må og få som 18-årig i 2003 på en citybike i mit nærområde. Mest for at holde mig lidt aktiv på trods af kørekortet. Så købte jeg en gammel havelåge af en racer sidst på sommeren. Den blev hurtigt skiftet ud til en lidt bedre cykel som optakt til Århus-København i 2005 siden er det gået lidt slag i slag.

Hvordan kom du i kontakt med ARD?

Ideen kom en dag i et fitnesscenter, hvor jeg snakker med en bekendt om det netop overståede Århus-København. Han siger, at så skal jeg da prøve Paris-Brest-Paris. Hvorefter han forklarer kort om løbet. Jeg konstaterer tørt, at det måske er et lige stort nok spring at tage. Men jeg undersøger det alligevel henover vinteren. Jeg blev lidt grebet af historien om løbet. Så jeg ringer til den daværende arrangør og får en god snak om at prøve en 200 km i Brande i 2006. Siden taler historien vidst for sig selv.

Din bedste oplevelse på cykel?

Det er svært at vælge, for jeg synes virkelig, der er mange at vælge imellem. Men den første gang i PBP er altid lidt speciel. Godt hjulpet på vej af vejret er den nærmest blevet en legende blandt aktive randonneurs. Men jeg havde en fest det meste af turen, regn eller ej. Men ture som Super Brevet Scandinavia 2009, London-Edinburgh-London 2013, 1001 Miglia i 2008 og 2010, Paris-Brest-Paris 2011 og 2015, Belchen Satt Super Randonnée samt diverse Flèche. Står som noget specielt på hver sin måde. Ud over et utal af hyggelige Brevet'er herhjemme i Danmark.

Din værste oplevelse på cykel?

Det må være min første 400 km i 2006, som blev kørt i silende regnvejr sammen med to rutinerede ryttere. De fulgtes med mig hele vejen og sørgede for at jeg kom med rundt. Men udover det dårlige vejr, kørte jeg galt på vej hjem pga. træthed. Det kostede nogle knubs og knap et par mdr. af sæsonen. Men det gav mig en trods reaktion om at næste år (2007) skulle jeg køre PBP. Jeg havde ellers afskrevet den pga. værnepligt i foråret. Men heldigvis valgte jeg anderledes.

Det har jeg bedrevet som randonneur siden 2013

Jeg har kørt en masse gode Brevet kilometer. Siden da har jeg også kørt min tredje PBP i 2015. Jeg har prøvet kræfter med Blechen Satt Super Randonnée og dermed færdiggjort en Randonneur10000 (Som den første dansker sammen med Jens Gravesen). Jeg har rundet de første 45000 km brevet kilometer og dermed modtaget klubbens guldmedalje.

Fremtidige planer?

Fremtiden bringer forhåbentlig en masse gode oplevelser. Det er jo svært at kigge for dybt i krystalkuglen. Med det sagt så er der da planer om PBP 2019, som det mest langsigtede. Til sommer skal jeg køre HCH 2017 i Belgien. Jeg vil også gerne ud og prøve kræfter med nogle flere Super Randonnée. Der er mange at vælge mellem og nogle af dem med legendariske bjerge undervejs. Men forhåbentlig varer min karriere som randonneur mange år endnu.