

Så går det løs ned af ”memory lane”.

Helt nøjagtig startede min cykelhistorik, efter 15 års pause, d. 5-8-1990 med et godt væddemål. En fugtig frokost på min terrasse endte ud med en aftale om at vi, 5 kammerater, skulle cykle til Spanien næste sommer.

Vi aftalte fællestræninger, og vi klarede det til engang i oktober, hvor der så var begyndende frafald. Så måtte jeg fortælle dem, at med den alder vi havde opnået (+ 40) blev vi nødt til at træne hele vinteren. Men fik et nej, det var for hårdt. Så måtte jeg fortsætte alene. I juni kørte jeg mit første Århus – Kbh, hvor jeg ville mærke hvordan jeg havde det ved 200 km, min planlagte dagsetape, og det var ok.

Så d. 28 – 6 1991 startede jeg mod Javea 175 km syd for Valencia, og ankom 13 dage senere. Super fed oplevelse som tændte min lyst til at køre langt.

Det er blevet til 13 x Århus – Kbh. med forskellige makkere og 3 x Den store styrkeprøve i Norge.

I 1994 blev jeg kørt ned og gik med krykker i 3 mdr. Men kom alligevel igennem Å – K (lousy tid)

I 1995 kørte jeg igen til Spanien.

Ved vores morgenmad i Jyllandspostens lokaler havde jeg set nogle flotte trøjer med PBP på og kom til at spørge en af dem hvad det var for noget, og så får man jo en historie og bliver tændt.

Så jeg fik samlet 3 andre og begyndte at køre breveter fra Lyngby i 1999, fed oplevelse. Vi kom til Paris og oplevede hele atmosfæren og stemningen omkring PBP.

Vi kom igennem og havde en super oplevelse, men jeg var den eneste der havde lyst til at gøre det igen.

I 2003 fik jeg samlet et nyt hold på 7 mand, igen god oplevelse, men ingen gengangere.

I 2007 ingen makkere så jeg tog til Mallorca og kørte 200 og 300 km der og 400 - 600 km i Jylland, altid dejligt med nye mennesker og andre måder at gøre tingene på.

2007 var for resten et forfærdeligt år med regn og blæst, jeg synes jeg var meget våd de første 800 km.

I alt er det blevet 5 PBPer og håber på den 6. i 2019.

Jeg efterfulgte Hans Jørgen som arrangør i 2012 og stoppede med udgangen af 2016, hvor Leif Bagger overtog med nogle nye og superruter, især 300 km var fantastisk.

Nu er der blevet arrangeret old boys og girls breveter, skal køre mit første d.1-10 2018 på 100 km

Håber jeg kan holde gnisten, selv om det nu er begyndt at knibe meget med farten.