

Helge Krogh: Mit cykel liv, består af to perioder: Før og efter 1990!

I årene fra 1984 til 1990 deltog jeg i Sjælland Rundt, Vätteren Rundt og Den Store Styrke Prøve plus en masse motionscykelløb rundt i Danmark.

I efteråret 1989 kom jeg i kontakt med den daværende danske repræsentant for Audax Club Nordique: Jens Brandt.

Jens efterlyste interesserede til at køre et 1000km Brevet sammen med sig i 1990. Turen skulle afvikles i pinsen 1990 så en kammerat og jeg cyklede fra Sønderborg til Hillerød hvor Jens boede for at starte 1000 km turen derfra. Vi var i alt fem der kørte turen, der gik fra Hillerød til Sønderborg videre til Århus og derfra tilbage til Hillerød.

Det var min debut som Randonneur cyklist, og jeg var ikke i tvivl om at det var den form for cykling jeg ville dyrke fremover.

I årene 1991 -1995 fungerede jeg som løbsarrangør i Sønderjylland, samtidig med at jeg kørte flere serier 200-300-400-600 km, 1000 km, Fleche og to Paris – Brest- Paris mm.

I forbindelse med uddannelse og job holdt jeg en Brevet pause i fire år. I mellemtiden var Audax Club Nordique blevet til Audax Randonneurs Danmark.

En god kammerat Mogens Rasmussen var medlem af ARD og med hans opbakning kom jeg i gang igen, og vi fik kørt mange Brevet sammen.

Når jeg ser fra årene 1984 til i dag har der været, mange udfordrende og positive oplevelser i forbindelse med min passion for cykling i almindelighed og især randonneur cykling. To oplevelser skiller sig dog ud.

I 2012 var jeg på en uges cykeltur i Dollomiterne. Turen op af Stelvio, med de 42 sving, mens det småregnede og blæste imens jeg blev "løftet" op i 2780 meters højde, var en fantastisk oplevelse, hvor tankerne gled tilbage til den store mester Fausto Coppi.

I 2013 deltog jeg i London Edinburgh London. Jeg var del af et selskab med personer fra Jylland. Der var sørget for overnatning undervejs, så jeg skulle bare cykle. Jeg fik imidlertid den ide at jeg ville gennemføre på 105 timer. Det betød at jeg valgte at cykle fra onsdag middag og som det endte med til torsdag aften kl.22 uden søvn. I tidsrummet cyklede jeg ca. 400km heraf de sidste 40km på fire timer, fordi der var "totalt udsolgt" Jeg gennemførte på 111timer, men turen har været med til at ændre min indstilling til at køre lange Brevet.

Sønderjylland havde i flere år været uden startsted for Brevet ture, så efter en indkøringsperiode med Midtjyllands løbs arrangør Lars Bommersholdt, blev jeg igen arrangør i Sønderjylland. Det giver randonneur cyklister mulighed for at køre Brevet i en af de smukkeste dele af landet, og samtidig krydse grænsen til Tyskland og køre i Schleswig.

Som Brevet arrangør så tæt på grænsen til Tyskland, har det bevirket at der kommer tyske randonneur cyklister for at starte fra Sønderborg. Det har givet nogle udfordringer mht. kommunikationen, dog ikke større end de har kunnet løses, og deltagerne har da også efterfølgende givet positivt udtryk for deres tilfredshed med muligheden for at starte i Danmark.

I de seneste år har jeg fravalgt Brevet længere end 200km og i stedet fundet glæde ved egentlig randonneur cykling. For mig er det ture af to tre dages varighed med let oppakning hvor der cycles 180-200 km om dagen, overnatning sker på Bed & Breakfast og Vandrerhjem. På de ture har jeg mødt mange interessante mennesker, og fået mange gode samtaler. Mine ture Limfjorden Rundt og Sønderborg – Düsseldorf i 2017, begge tre dages ture på 600km i alt, ser jeg som eksempler på at jeg i fremtiden søger tilbage til rødderne indenfor randonneur cykling.

