

## Fleche 2021 -Slow riders

Vi synes at egentligt at vi var ude i meget god tid med at få holdet på plads med 5 deltagere. Dejligt med noget reservekapital. Desværre kom der så 2 afbud søndagen før tilmeldingen skulle sendes til Ulf i Sverige. Nu var gode dyre – 3 deltager er lige i underkanten. Heldigvis var der på Facebook én der efterlyste et hold. Jeg kontaktede ham og han lød meget fornuftig, så han blev en del af holdet. Så var der en anden der kendte en anden og så var vi 5 igenJ.



Vi (Aki, Allan, Johan, Jørgen og undertegnede) mødtes i kantinen på Vandrehjemmet, hilste pænt på hinanden (det gør man altid første gang), snakkede lidt om turen, Corona, vacciner og vejret. Det er sjovt så meget det sidste fylder specielt i betragtning af hvor lidt man kan gøre ved det!

Nå, men kl 10:02 trillede vi stille og roligt ud fra vandrehjemmet efter et par bevingede ord fra formanden, vendte snuden sydpå mod Kolding i en pæn modvind, drejede heldigvis til højre mod Vejen og det første kontrolsted. På vejen vestpå tiltog regnen og den forsvandt ikke siden (sådan føltes det). Videre fra Vejen til Nørre Nebel af formodede flade landeveje (heller ikke Vestjylland er fald). Vi havde den første punktering – den blev hurtigt klaret. Så oplevede vi miraklet på turen – ca. 30 sekunder hvor vi selv og vores cykler kastede skygger på landevejen. Det gik så hurtigt at vi ikke nåede at finde kameraer frem for at dokumentere det.



Efter de trælse kilometer frem mod Nørre Nebel, gik det forrygende nordpå med vinden i ryggen mod Skjern, Kibæk og Sunds, hvor Aki og Vivian bød på varm vand og vi kunne skifte til tørt og varmt tøj, klar til natten. Sådan et varmt måltid med pasta og gode gryder gør underværker. Tak til Vivian og Aki. Nå, men vi skulle videre, tændte lygter og tog refleksvesten på og begav os ud på

den gamle jernbane fra Herning til Viborg – dejligt fladt, men vi skulle hele tiden være opmærksom på bomme på tværs ved krydsende veje. Vi nåede Viborg i god stil og kunne nu se frem til at skulle til Vejle i strid modvind, men heldigvis kom vi til at køre meget i skove og de store bakker undervejs giver jo også en form for læ. På Dollerup bakker har de placeret brosten for at dæmpe farten – det lykkedes vist meget godt.

Slutteligt skulle vi lige passere Munkebjerg, nu hvor ikke kunne få stigningen op til Billinge i Skövde.

Endelig var vi tilbage Fredericia godt trætte med møgbeskidte cykler, men med et godt varmbad og en god frokost er det jo hurtigt glemtJ.



Vi havde desværre en kedelig oplevelse, idet en deltager var nødt til at stå af tidligt på turen på grund af problemer med vejrtrækning. Om søndagen blev han konstateret positiv for Corona, og det selvom han var vaccineret første gang.

Leif