

Fleche 2021 - Zealanders

Beretning fra holdet 'Zealanders' (Karsten Johansen, Alex Sloth og Morten Holme Sørensen)

Vi var oprindeligt en gruppe på fem personer, men af forskellige årsager måtte to melde afbud. Ingen af de resterende tre havde kørt en Flèche før, så havde vi 'kun' vores erfaringer fra Brevets og PBP at trække på.

Aftenen inden starten var vi tre, plus en medrejsende hustru, ude at spise for at 'varme lidt op'. Varmen fik vi i den grad brug for, idet turen blev præget af særdeles meget regn og temperaturer ned til 4 grader. Da ruten var en 8 tals rute, fik vi heldigvis ikke modvind hele tiden, men havde også glæde af medvind på dele af turen.

Vi mødte mange flinke mennesker undervejs, herunder nogle som 'udlånte' deres car port, hvor vi kunne stå i læ mens der blev lappet. Vi fik også læ til lapning i forhallen til Covid-19 test centret i Gråsten sundhedscenter. Der var folk noget forbløffede over at se våde cyklister lappe cykel. I det øjeblik tænkte vi, at der trods alt var lidt godt ved Covid situationen.

Vi havde i alt 5 punkteringer fordelt på to personer. Den sidste punktering skete 200 m før mål, og der blev derfor kørt til mål på fladt bagdæk...



På kontrolstederne var folk meget flinke og oprigtigt nysgerrige over hvad vi nu lige havde gang i. Der var flere af kontrolstederne (især tankstationer) som IKKE havde noget firma stempel, hvorfor vi brugte alternative løsninger til dokumentation.

Holdkaptajnen, som havde lavet ruten via RideWithGPS, fik røde ører undervejs, da ruten indeholdt en del grusveje. Da vi ikke havde lyst til flere punkteringer, valgte vi at køre alternative veje.



For holdkaptajnen var det dog værre, da turens planlagte højdepunkt gik i vasken. Sidste kontrolsted inden mål var ved Bageren i Ødsted. Den oprindelige tanke var solskin, morgenbrød og hygge inden de sidste 33 km til mål. Solskin var byttet ud med småregn og morgenbrødet glippede, da der var en meget lang kø foran bageren. Vi måtte derfor nøjes med hyggen og trøste os med at vi havde medvind det sidste stykke. I medvinden talte vi om at hvis det gik som det plejede, så ville vi om kort tid have glemt den

'sure' del af turen og ville kun huske at det havde været en god tur.

Da vi gik glip af morgenbrødet hos bageren, var det ekstra kærkomment, at der var arrangeret kaffe og boller m.v. da vi kom i mål. Tak til arrangørerne for dette. 😊